

AmerVoorde Burengerucht!

WOONGROEP

Beste Buren van Amervoorde!

In deze tijd van afstand houden en weinig sociale contacten hebben is het hoog tijd om weer eens iets van ons te laten horen. Inmiddels is Woongroep Amervoorde al meer dan 2,5 jaar bewoond. Aan de buitenkant van ons pand is tegenwoordig de naam van onze Woongroep zichtbaar. We hebben geprobeerd dit qua vormgeving aan te laten sluiten bij de benamingen van onze buurpanden Swaensborgh & Reigersborgh.

Toen we medio maart geconfronteerd werden met de gedeeltelijke lockdown in Nederland, zijn veel

bewoners een periode naar het ouderlijk huis terug gekeerd. Alle werk- en dagbesteding voorzieningen werden gesloten en ook alle sportactiviteiten konden, net als voor de rest van Nederland, niet doorgaan. Het was in die tijd dus uitermate stil op en rondom Amervoorde. Inmiddels zijn alle bewoners weer in huis. Het is ingewikkeld voor ons allemaal, niet alleen in Amervoorde en in Amersfoort, maar wereldwijd.

Beste buurtgenoten, blijf gezond en pas goed op elkaar!

Huismeester Hans

Het resultaat van de oproep in ons laatste burengerucht: een échte huismeester. Sinds september 2020 is Hans, een overbuurman van Amervoorde, als vrijwilliger betrokken bij ons huis.

Hans komt elke woensdag op Amervoorde om voor onze woongroep allerlei klussen te doen. We zijn er superblij mee! Zo heeft hij de etage bordjes opgehangen en doet hij allerlei klusjes voor het team én voor de jongeren van Amervoorde. Elke eerste zaterdag van de maand komt het klusteam van Amervoorde in actie. Het klusteam bestaat tot nu toe uit handige vaders, we zijn maar wat blij met de versterking door Hans.

Mocht u het leuk vinden om op deze manier iets voor onze woongroep te willen betekenen, u bent van harte welkom.



Amervoorders in Beweging: Move4yourlife



Al geruime tijd wordt er in de tuin van Amervoorde gesport op maandagavond. Babette van Move 4 Your Life heeft inmiddels twee groepen geformeerd met bewoners van Amervoorde. Margrit, een van onze vrijwilligers, komt deze avond altijd helpen en meesporten.

Omdat het nu te donker en te koud is om buiten te sporten, hebben we de sportzaal van de SRO kunnen huren, bij de ijsbaan naast Park Randenbroek. Elke maandagavond lopen er dus twee groepen door de wijk van en naar de sportzaal. Grote kans dus dat u ons af en toe langs ziet komen!



Trots op onze tuin

We wonen inmiddels ruim twee jaar in ons huis aan de Blekerssingel. Onze tuin heeft daar een belangrijke plek in verworven. Het is voor ons een ankerplek, die ons rust geeft, waar we even doorheen kunnen lopen. De plek waar we lekker kunnen genieten van mooi weer op één van de bankjes, op het gras of op ons zitje. En waar we geboeid kunnen kijken naar hoe mooi de bloemen en planten zijn en naar alles wat daar leeft.

We hopen dat jullie bij het langslopen, langsfietsen of langsrijden ook een moment pakken om te genieten van al het moois dat de natuur biedt. En dat jullie net zo van onze tuin genieten als wij.

Werk & dagbesteding

Alle bewoners van Amervoorde gaan door de week en soms ook in het weekend naar hun werk of naar dagbesteding. De diversiteit van wat de jongeren zoal doen is enorm groot. Om jullie een kijkje 'achter de schermen' te geven, delen we hier wat informatie.

Zo werkt één van de bewoners bij een restaurant in Soest. Eén van de dames werkt in een atelier van Abrona in Huis ter Heide en daarnaast ook een aantal dagen per week Bij Johannes: een atelier, winkel en café in Zeist. Weer een andere bewoner werkt bij Hart van Vathorst. Op de begane grond is een restaurant,

waar iedereen welkom is, een winkel, een crèche en de bakkerij. Op de bovenste verdieping is een atelier gevestigd. Hier worden onder andere kaarsen gemaakt en hout en stoffen bewerkt. De producten zijn te koop in de winkel. Nog een andere jongere werkt bij zorgboerderij Flora in Achterveld. En wist u dat één van onze jongeren bij KeiTV werkt? Een Multimedia bedrijf, waar hij een aantal dagen in de week bezig is met filmen, foto's maken, fotoshappen, interviews afnemen, Instagram beheren en opnames monteren.

U snapt dat wij reuzetrots zijn op onze kanjers, die zo allemaal op hun eigen manier een plekkie in de maatschappij hebben gevonden.

Collecte HandicapNL

In de derde week van september gingen er diverse jongeren met hun ouders én een heleboel vrijwilligers op pad voor de jaarlijkse collecte voor Handicap.NL. Naast de traditionele collectebus gebruikten we dit jaar voor het eerst ook digitale collectebussen. We hebben een mooie opbrengst behaald en een deel daarvan komt direct ten goede aan onze woongroep. We besteden een deel van opbrengst aan zonwering aan de zuidkant van ons pand. Met de hete zomers van de laatste jaren worden die appartementen erg warm. Aan alle gulle gevers: hartelijk dank!



De decembermaand is alweer aangebroken! Wij wensen u alvast fijne en gezellige feestdagen toe. Pas goed op elkaar en blijf vooral gezond.
Hartelijke groet van alle bewoners, team en ouders van Amervoorde.

Heeft u een vraag aan het begeleidingsteam van Amervoorde? Bel dan 06 - 15 23 28 38